

KLUGTENKRANT

Winter 2015

Een uitgave, voor en door de kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkinderen
en de achter-achterkleinkinderen van
Jan van der Klugt en Alie Hoogenstraaten



Dit is de derde uitgave van de Zeven-en-twintigste jaargang

Beste familie van der Klugt,

Voor jullie ligt de nieuwe KlugtenKrant Winter editie van 2015.

Deze krant volgt op de Zomer editie 2015. De Najaars krant hebben we, wegens weinig inzendingen bewust overgeslagen. Helaas moet de redactie constateren dat ook voor deze editie weinig copy is binnen gekomen. Ondanks een herhaalde oproep / herinnering van bijna een week geleden.

De foto op de voorpagina is (al enige tijd geleden) ingezonden door (Tante) Coby. Er is geen vermelding bij wie het is, of wanneer deze foto gemaakt is.

Wel zijn de gebruikelijke brieven van de andere continenten binnen gekomen.

De volgende KlugtenKrant verschijnt op 1 maart 2015. Er moet echter wel voldoende copy worden ingezonden anders gaat het niet lukken.

*“Een uitgave, voor en door de kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkinderen
en de achter-achterkleinkinderen van
Jan van der Klugt en Alie Hoogenstraaten*

Verzoek om alle copy aan te leveren in word-formaat (.doc of docx) bestanden. Losse foto's graag in .jpg formaat. Alleen op deze manier is het haalbaar voor de redactie om een krant te maken die via internet binnen afzienbare tijd te openen is. En ook dan houden we de kosten voor de website laag.

De redactie wenst iedereen fijne feestdagen, doe voorzichtig met vuurwerk.

Tot de volgende keer,
de redactie.

Redactie Klugtenkrant
Leidsevaart 229
2203 LC NOORDWIJK
e-mail: redactie@klugtenkrant.nl

Lieve Allemaal,

Ik weet dat ik een dag te laat ben, maar hoop toch dat dit nog geplaatst kan worden in de krant.

Veel nieuw nieuws is er niet, Bill en ik zijn fijn, Bill hoeft nog niet aan het dialyseren, begin december moet hij weer een bloedtest doen voor zijn nieren doctor en dan zien we weer wat hij te zeggen heeft.

Wij hebben verschillende kleine trips gemaakt zolang dit nog kan , paar dagen naar Yosemite, een klein weekje naar Oregon om Elisabeth te bezoeken en ook doorgereden naar Washington om zusje Lidy te bezoeken.

Vorige week een dag of 5 naar Kings Canyon and Sequoia's National Parks geweest, de eerste dag konden wij niet ver inside Kings Canyon vanwege de sneeuw die er die dag gevallen was, zo hebben een hotel gezocht vlak bij de Sequoia Park en de volgende dag mocht het wel en waren de wegen schoon geveegt, en hebben toen door alle twee de parken gereden en het was prachtig, aardig wat sneeuw en het hing nog in de bomen, dat is altijd een prachtig gezicht.

Op de terug weg die dag doorgereden halverwege naar de kust, geslapen en de volgende dag naar de kust gereden en de Hiway 1 gereden helemaal langs de zee tot aan Monterey, dat nam de hele dag, voor degene die dat ook ooit eens gedaan hebben weten wel hoe kronkelige weg het is en je kan maar langzaam rijden, maar het was heel mooi weer en hebben genoten.

Hebben onderweg wel honderden Olifanten zeehonden gezien , die lagen op het strand en blijven daar totdat de mannetjes komen aan het eind van de maand en ook als de baby's geboren worden.

Hebben in Monterey geslapen en zijn de volgende dag op ons gemak naar huis gereden, dus jullie zien dat wij ons niet vervelen.

Met al de kinderen (groot en klein) gaat alles goed, school, sport en voor Nico en Lucas hun baantje, ze hebben het goed naar hun zin , wat wil je nog meer.

Lucas en Erica wonen samen in een appartement in San Fransisco, aan Lombard street , bekende naam voor vele, niet aan het kronkelijkste stuk hoor, het is klein , maar leuk ingericht het nam heel wat om de meubelen omhoog te slepen (twee hoog) maar het is toch gelukt.

Nico woont nog thuis. Zijn meisje "Shauna" heeft een baan in Napa (zij maakt wijn ,) en Nico werkt in San Fransisco dus dat is een beetje ver uit elkaar.

Dat is het zo'n beetje, nu willen wij ook iedereen een HEEEEEL Zalig Kerstmis wensen en een gelukkig en voor spoedig Nieuwjaar, waar is dit jar gebleven?

Veel liefs en kusjes van Bill and Bep. 😊

Lieve Allemaal.

Alweer aan het einde van 2015 >>>>>>het jaar is gevlogen!

Maar ja ik ben ook 2x in Holland geweest en ook in Qld /Sydney for vakantie.

Ik ben in October niet lekker geworden en heb 9 dagen in het hospital gelegen.

Ze weten niet wat er precies is gebeurd maar denken dat het een virus is.

Ik ben nog nieyt helemaal opgeknapt.

Ga het nu ECHT wat rustiger aan doen.

Krijg lekker iemand 1x per week om mijn flatje te schoon houden. Daar ben ik erg blij mee .

Ook hebben Greg en Lilian een soort alarm gekocht die ik om n'm hals draag.

Voel me een beetje insecure!! maar ook dat is dus verholpen he.

Ik wil deze keer de Klugtenkrant gebruiken om mijn Kers/Nieuw Jaars wensen aan jullie allen over te brengen.

Ik ben er niet aan toe om dat persoonlijk te doen op het ogenblik.

Ik wens jullie Allen een heel Gelukkig/Zalig Kerstfeest toe en mag 2016 jullie voorspoed, gezondheid en liefde brengen.

Mijn allerliefste Groeten voor nu.

LidaXX

